

Lydia bedankt!

Het is ooit begonnen met een reis in 2007 naar Gambia. Lydia vond dat ze wat kon en moest doen voor de kinderen in dat land. Het werd hulp op onderwijsgebied. Uiteindelijk resulteerde haar initiatieven in de officiële oprichting van stichting Kontaanoo op 05-03-2010. Jarenlang heeft ze zich ingezet om de kinderen een betere basis voor de toekomst te geven. Ze heeft de stichting gebracht tot waar we nu staan. We zijn trots dat we 53 kinderen naar school kunnen laten gaan en meerdere scholen hebben kunnen helpen met o.a. renovaties en schoolspullen. Per 01-01-2022 is ze gestopt als bestuurslid. Lydia, hartelijk dank dat je begonnen bent met deze stichting. Dank voor alle tijd en energie die je er in hebt gestoken. Dank voor je enthousiasme. Je gaf ons en de kinderen in Gambia Kontaanoo (blijdschap)! We zullen zuinig zijn op deze mooie stichting!



Even voorstellen.....

In de komende nieuwsbrieven willen we graag sponsorkinderen voorstellen. Dit keer gaat het om Abdou Njie en Matty Touray. Ze zitten bij elkaar in de klas op de St Francis Lower Basic School te Kunkujang Mariama. Ze hebben het naar hun zin bij juf Aji in de 2 klas van de Nursery school.

Abdou Njie (1) houdt er het meest van om al zingend het alfabet te leren en woorden te spellen. Verder speelt hij graag voetbal. Zijn vader is bouwvakker en zijn moeder verkoopt vis.



Matty Touray (2) houdt het meeste van sporten die ze met de andere nursery klassen op school doen. Denk daarbij aan voetballen, volleyballen en hardlopen. Thuis speelt ze graag met haar teddy bear. Haar moeder zorgt thuis dat alles op orde is. Haar vader rijdt met de ezel en kar om geld te verdienen.

Schoenendoosactie

Eind 2021 heeft de Gereformeerde Kerk in Putten een schoenendoosactie gehouden. Wat mooi dat we 41 goed gevulde schoenendozen hebben mogen ontvangen! Zelf hebben we er een paar bij gemaakt zodat alle sponsorkinderen zo'n mooie doos kunnen ontvangen. De dozen worden per boot naar Gambia gebracht. Nu is het wachten totdat de boot daar aankomt en we de kinderen kunnen verblijden. Een hartelijk dank aan iedereen die heeft meegedaan aan de actie!



Brieven schrijven.....



Leerlingen van de Goede Herderschool in Ermelo hebben brieven geschreven naar de sponsorkinderen in Gambia. De brieven zijn inmiddels in Gambia aangekomen. De sponsorkinderen waren daar erg blij mee. Inmiddels zijn er ook de nodige reacties en tekeningen teruggestuurd richting Ermelo.

Africa cup

Wat een debuut van Gambia bij de Africa Cup. In de kwartfinale bleek Kameroen te sterk en was de droom over. Dank voor de voetbalverenigingen die hun sportkleding beschikbaar hebben gesteld. Wie weet gaat het Gambiaans vrouwenvoetbalelftal door onze steun ooit nog eens een mooie prijs winnen!



Schooljaar 2021-2022 **53** sponsorkinderen

Voor € 8,34 per maand kunt u zorgen dat er een kind in Gambia naar school kan. Onderwijs is noodzakelijk voor een toekomst voor deze kinderen. Interesse om te ondersteunen? Stuur ons een bericht!



Stichting Kontaanoo



info@kontaanoo.nl